

Ik ben Susanne van Zijp- van den Blink.

Geboren op 07-10-1968. Ik geef les bij WIK sinds 2009. Momenteel geef ik les aan de recreatiegroepen voor kinderen van 4 tot ongeveer 8 jaar. Wat ik het leukste vind aan lesgeven is om ieder kind op zijn of haar niveau te stimuleren en ik vind het mooi als ik ze dan vooruit zie gaan. Vroeger heb ik zelf ook bij WIK geturnd van mijn 7de tot 17de jaar.

Sinds 2008 heb ik dankzij mijn oudste dochter en Barbara de draad weer opgepakt. Barbara heeft me gestimuleerd om de opleiding KSS3-turntrainer te gaan doen en daar heb ik geen spijt van!

Zowel mijn werk als schoonheidsspecialiste als het turnen en turnles geven zijn mijn grootste hobby's daarnaast werk ik met mooi weer graag in de tuin, houd ik van lezen en mijn nieuwste hobby is websites maken ;-).

Turnen vind ik de allerleukste sport. Ik heb van alles gedaan zoals conditietraining, steps, aerobics, tae bo, ballet training en hardlopen maar niets is zo veelzijdig en afwisselend als turnen. Brug en balk zijn favoriet, ringenzwaaien vind ik ook altijd nog erg leuk om te doen. Naast het turnen doe ik aan krachttraining.

Ik hoop nog heel veel nieuwe enthousiaste leden van alle leeftijden te verwelkomen en ik zou graag meer betrokkenheid van ouders buiten de lesuren om zien. Wij zijn tenslotte een vereniging en moeten het met zijn allen doen!

Mijn beste turntips zijn twee clichés: oefening baart kunst en natuurlijk Willen Is Kunnen! Ik zeg altijd je hoofd is de baas en je lijf moet daar naar luisteren.

Ik vind het niet zo belangrijk of je goed kan turnen of wat minder goed, dat je er plezier in hebt is wat telt!

