

Hoe het begon:

Op 24 november 1924 is Gymnastiekvereniging Willen Is Kunnen opgericht door de heer Blokpoel. Oorspronkelijk was de vereniging een onderdeel van Volksonderwijs en aanvankelijk werden de lessen hier en daar gegeven. Deze lessen bleven beperkt en werden door omstandigheden tijdelijk gestaakt.

Maar WIK bevat levenskracht en zo werden de lessen weer opgepakt is te lezen in een krant uit 1929. Men kreeg door de welwillendheid van het gemeentebestuur de beschikking over een schoollokaal, dit was het gebouw De Toren aan het Kerkplein. Uitvoeringen werden gegeven onder pianobegeleiding en bestonden voornamelijk uit vrije vloeroefeningen en oefeningen op brug en het toestel paard. Het eerste bestuurslid was mevrouw Driehuis, zij is 25-jaar bestuurslid gebleven. De heer v.d. Berg was gedurende de eerste 14 jaar directeur zoals het in die tijd werd genoemd, nu zeggen wij leiding. Hierna de heer Bouma voor 10 jaar en in 1948 kwam de heer Colleghem. Deze jonge gymnastiekleraar liet de sport beoefenen volgens de toen nieuwste methode, waarbij de krachtoefeningen op de achtergrond raakten en meer werd gewerkt op een harmonische en ritmische lichaamsontwikkeling. In een oud krantenartikel is te lezen dat op 3 januari 1967 de vereniging officieel koninklijk goedgekeurd is.



Na de gymzaal in het gebouw De Toren, huurde WIK van 1973 tot 2010 de gymzaal aan de Rialaan. Deze is net als het gebouw De Toren inmiddels afgebroken. Vanaf november 2010 is sporthal “De Meander” de vaste trainingsplaats voor de vereniging. Naast gymnastiek- en turnlessen gaf WIK veel demonstraties. Er werd deelgenomen aan zomerkampen, lampionnenoptochten, zeskampen en Koninginnedagen. WIK organiseerde naast wedstrijden en uitvoeringen ook trim- en wandeldagen, bazaars en spelmiddagen voor volwassenen en kinderen. En zoals één van de oud – voorzitters, de heer Adam Roskam zei: “Een geweldige vereniging. In feite een grote familie, waar iedereen het goed met elkaar kan vinden. De gezelligheid telt net zo goed als de prestatie, het sterke punt van WIK door de jaren heen is de onderlinge band en de uitstekende sfeer”, aldus de heer Roskam in een krantenartikel uit 1984. De heer Roskam was voorzitter van 1973 tot 1990.



Ietje Kleywegt en Fred Schumann,
de leiding rond de jaren '80.

WIK is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Tot 1999 was dit de KNOB (Koninklijke Nederlandse Olympische Bond). Er was een bondslied wat uit volle borst gezongen werd aan het begin van uitvoeringen door de leden en het publiek. WIK kende vele succesvolle turners en turnster, die zowel in het rayon, de regio en op landelijke wedstrijden prijzen wisten te behalen.

Bondslied

Geen zang klinkt zo schoon en geen toon wordt ge - hoord
 Die meer ons be - gee - sterd die meer ons be - koord
 Geen lied klinkt zo kracht vol zo in - nig ge - meend
 Als 't lied van gym - nas - ten als broe - ders ver - eend
 Dan wordt de een - dracht en vriend - schap ge - staald
 Dan wordt de een - dracht en vriend - schap ge - staald
 Dan wordt de juich - toon vol geest - drift her - haald
 Dan wordt de juich - toon vol geest - drift her - haald
 en da - ver - end rolt dan langs vel - den en vloed
 en da - ver - end rolt dan langs vel - den en vloed
 het vrank en het vrij en het vroom en het vroed
 het vrank en het vrij en het vroom en het vroed

Dan drukken wielkander als broeders de hand,
 Dan is er geen sprake van rang of van stand,
 Van ouden of jongen, van arm of van rijk,
 In 't klee'd van den turner zijn we allen gelijk.
 Eén in ons streven en één in gedacht,
 Eén in ons doelwit: "door oefening kracht!"
 Ook één in de leuze en één in den groet,
 Bij 't Vrank en het Vrij en het Vroom en het Vroed!